

Ik ben een boom

Tekst: Elise de Koning
Muziek: M.C.T. Hoogervorst & R.M. Verdegaal

Ik ben een boom
En ik groei heel hoog
Mijn takken staan
In een mooie boog.

En mijn blaadjes
Ritselen in de wind
In een hol in mijn stam
Woont een eekhoornkind.

Refrein:
Ik ben een boom
En ik groei heel erg hoog.

Strakjes komt de lente
Lopen mijn takken uit
En daarna in de zomer
Zijn ze zwaar van het fruit.

Later in de winter
Zijn mijn takken kaal
In de herfst ging de wind
Met mijn blaadjes aan de haal.

Refrein

En mijn wortels drinken
Water uit de grond
Dat is erg handig
Want ik heb geen mond.

Refrein

