

Elke dag 't zelfde lied

Tekst /muziek: M.C.T. Hoogervorst & R.M. Verdegaal

7 uur, mama roept,
we mogen weer naar school.
Mijn broertje staat al naast zijn bed,
de juf is zijn idool.
Mijn zus die doucht weer veel te lang
en papa wordt weer kwaad.
En ik? Ik doe het rustig aan;
we komen nooit te laat!

Refrein:

't Is elke dag
Het zelfde lied
Het komt altijd weer goed
Maar pap en mam
Die zien dat niet
Ze zeggen dat het moet

't Is kwart voor 8, jassen aan,
onze tanden zijn gepoetst
"Schiet nou op!" "Stap op je fiets!"
"Verzin maar vast een smoes!"
Maar als we op het schoolplein staan,
wij hadden het al verwacht,
zijn we alleen zoals altijd.
Het is pas 5 voor 8!

