

Dagdroom

Tekst /muziek: M.C.T. Hoogervorst & R.M. Verdegaal

Ik zit te dromen in de klas en niemand die me ziet.
Ik vraag me af hoe het vroeger was,
het boeit de anderen niet.

Het hele leger gaat te voet maar ik zit op een paard.
Dat mag alleen als je ridder bent,
aan mijn zijde hangt mijn zwaard.

We zijn op weg in een kruistocht
We lopen dag en nacht
Onze koning en de kerk willen weer de macht
De strijd die wij gaan strijden
Heeft nu al offers gebracht
Jeruzalem moet weer in onze macht.

We zijn op weg in een lange stoet,
zelfs kinderen lopen mee.
Er zijn mensen moe en ziek,
samen sterk is het idee.

En als ik terugkom van een kruistocht
Gewond diep in de nacht
Ja, dan weet ik dat het volk thuis op me wacht.
De strijd die is gestreden,
heeft (g)een winnaar gebracht.
Jeruzalem is weer in onze macht.

Ik zit te dromen in de klas,
de juffrouw ziet het wel.
Ze laat het maar zo want ze weet
dat ik hoor wat ze vertelt.

